

1. Göteborg - Vlieland

Vi har nu varit ute en vecka och vi ligger just nu på Vlieland i Holland.

Första helgen passade vi på att tillsammans med våra föräldrar besöka Volvo Ocean Race på Eriksberg inne i Göteborg. Otroligt mycket folk och otroligt trevligt var det. Dagen efter kom vi inte så långt eftersom vi ankrade upp vid Kungsö i Göteborgs södra skärgård och tittade på Sveriges VM match mot England.

På måndagen seglade vi först till Varberg, eller gick för motor eftersom det inte blåste något, kort stopp och sedan på kvällen vidare mot Reersö nere i Stora Bält.

Under natten blåste det upp och ordentligt från ost så vi seglade med två rev + inrullad genua. Vi anlände till Reersö vid middagstid dagen efter.

På onsdagen besökte vi vår vän Grethe och deltog i invigningen av hennes nya butik. Danskt gemyt med mycket bubbel i glasen, och jomfruhaler (kräftstjärtar) att äta.

Torsdag morgon meddelade väderleksrapporten kuling från ost 15-18 m/s, det innebar rekord snabb segling från Reersö till Kiel.

Tre rev i storen den lilla röda stormfocken var mer än tillräckligt. Dagen efter avverkades Kielkanalen och vi hann till Brünsbyttel precis i tid för att hinna med utgående tidvatten till Cuxhaven. På kvällen åt vi god fisk med färsk sparris på seglarrestaurangen i marinan.

Dagen efter fick vi vänta till kl. 13 för att kunna gå ut med tidvattenströmmen genom Elbes utlopp. Vi ville passa på segla så långt som möjligt i den rådande ostliga vinden. Rapporterna lovade att den skulle stå sig i dygn till. Helst ville vi försöka nå Den Helder i Holland.

Vi hann inte riktigt så lång innan vi märkte att vinden vred emot och låg då lägligt vid infarten till Vlieland så vi beslöt att gå in där. En halvtimme efter ankomst tjöt kulingvinden i riggen och dessutom från SW, det håll vi var på väg åt. Där hade vi verkligen tur.

Idag måndag ligger vi nu inblåsta och väntar på att vinden skall mojna och helst också vrida till en förmånligare riktning.

Igår kväll träffade vi en svensk långseglare som var på väg hem från Spanien, han var vänlig nog att skänka oss en hel trave med sjökort över franska och spanska kusten. Han ville inte ha något för det, men whisky fick vi i alla fall bjuda på.

Vi vill också lovprisa vår nya radar, vilken trygghet att kunna hålla ordentlig koll på all trafik när natten är mörk. Ute på Nordsjön är det verkligen mycket som händer hela tiden så det gäller att vara allert.

Blåsiga hälsningar
Håkan o Anna-Karin