

2. Vlieland - Dieppe

Nu har vi kommit en bit till på vår resa. Vi har just lämnat hamnen i Boulogne-Sur-Mer när dessa rader skrivs och fortsätter söderut. Just för tillfället har vi vinden med oss, men den är så svag att den inte duger att segla i så därför tuffar vi för motor.

Sedan vi kom till Vlieland i Holland har vi inte haft någon tur med vindarna. Det har hela tiden blåst emot, ofta med kulingstyrka. De få gånger vi haft lite medvind har vinden som idag varit för svag för att segla i.

Vi försökte att kryssa längs kusten från Scheveningen och söderut, men det var bara otroligt slitigt och jobbigt och ack så dåligt betalt i seglad distans mot målet.

Därför slussade vi in på kanalsystemet i Holland för att få lite lugnare förhållande. Så fort man kommer in på inlandsvattnet blir båtlivet med ens myllrande, det vimlar av allehanda farkoster överallt.

Holländare är verkligen ett båtälskande folk.

Vi har inte träffat så många andra långseglare ännu, i Ostende i Belgien träffade vi i alla fall en svensk båt från Göteborg som var på väg söder ut. Därmed inte sagt att det är lite båtar ute.

Det är gott om semesterfirande Holländare, Tyskar och Engelsmän.

Vi har nu kommit till det område där tidvattnet börjat sätta in ordentligt. Skillnaden mellan flod och ebb är nu omkring 7 m. Det gäller att passa på att lämna och komma in i hamnarna vid rätt tillfälle för att med hjälp av tidvattenströmmarna komma något snabbare framåt. När vi passerade sundet mellan Dover och Calais hade vi hjälp av en medström på som mest 3,5 knop.

Tidvattenströmmarna gör att alla båtar som skall söder, resp. norr ut lämnar som hamnen som på en given signal. Just nu räknar vi till 17 båtar inom synhåll som lämnade Boulogne-Sur-Mer samtidigt med oss. Vi planerar att ta oss till Dieppe, eller möjligtet försätta till Cherbourg det får vädret avgöra. Väljer vi Cherbourg kommer vi inte fram förrän i morgon.

Vi trivs bra här i Frankrike med allt det fina utbudet av livsmedel som finns här. Dessutom till humana priser även för en svensk. Anna-Karin pratar franska så det står härliga till så fort hon kommer åt. Det enda vi önskar oss är något varmare väder och lite mer sol.

Hälsningar

Håkan o Anna-Karin